



Welkom in wijkgemeente De Bron. Fijn dat u/jij met ons deze dienst wil meevieren. Mocht u behoefte hebben aan een ontmoeting met iemand van de kerk, neem dan na de dienst contact op met de predikant of met een van de ambtsdragers. Ook kunt u uw naam, adres en telefoonnummer of e-mail in het gastenboek schrijven. U vindt dit boek bij de ingang van de kerk. Wij maken dan vervolgens een afspraak.

**Live uitzending 10.00 uur (www.debronomersfoort.nl => kerktv)**

voorganger dhr. Kees Hoogendoorn

ouderling Aartje van 't Land

diaken Rene van Dijk

lector Ina Prinsen

organist Tom Bartelds

knd

beamer

camera

koster

Esther van Rooijen

Hans Garritsen

Klaas Modderman

Fred van den Broek

**Liederen**

Lied 904: 1, 3 en 5

Lied 728: 1, 2 en 3

Lied 512: 1, 2, 3 en 4

Lied 825: 1, 3, 4 en 5

Lied 416: 1, 2, 3 en 4

volgende week ds. Berend Borger

**Bloemen**

De bloemen gaan met hartelijke groet van de gemeente naar de heer en mevrouw Meinten.

**Kerkdiensten na corona**

De coronamaatregelen zijn sinds afgelopen vrijdag opgeheven. Aan de ene kant is dat fijn, aan de andere kant proberen we in De Bron nog steeds voorzichtig te zijn en ieder de kans te geven om de dienst te bezoeken. Een mondkapje mag, maar hoeft niet. Afstand houden blijft verstandig en handen schudden doen we voorlopig ook nog niet.

In (het moderamen van) de kerkenraad en in de liturgiecommissie hebben we gesproken over de manier waarop we onze diensten vormgeven. We constateerden dat deze zondag een natuurlijk moment is om wat kleine veranderingen aan te brengen.

In de kerkzaal staan de stoelen in een kring, zoals we dat in november vorig jaar ook een paar zondagen hadden. Een paar rituelen die langzamerhand zijn ingevoerd blijven we houden: na het gebed bij de opening van de Schrift wordt de Bijbel geopend en een kaarsje daarbij aangestoken, daarbij denken we aan (of zegt de voorganger hardop) de woorden uit Psalm 119 over het Woord van God dat een licht op ons pad is en een lamp voor onze voeten.

Tijdens de voorbeden steken we kaarsjes aan en denken we daarbij ook aan de voorbeden die thuis worden gebeden. Voor dat ritueel gebruiken we vanaf vandaag de verplaatsbare kaarsenstandaard die we in de kerk hebben. Die standaard staat ook dicht bij het liturgisch centrum. Daarmee krijgt de aandachtshoek, rechts voor in de kerk, bij de deur naar de zijzalen, weer zijn oorspronkelijke betekenis: u kunt daar voorafgaand aan of na afloop van de dienst een kaarsje aansteken voor uw eigen intenties.

De kinderen beginnen vandaag nog hun dienst in de eigen ruimte en komen met de zegen weer terug in de kerkzaal. Volgende week is het de 1e zondag van de 40-dagentijd en vanaf dan maken de kinderen ook weer het begin van de dienst mee in de kerkzaal.

**Protestantse Gemeente Amersfoort gaat 'Onderweg naar Pasen'. Vanaf deze zondag starten we (de PGA) met het Paasproject 'Onderweg naar Pasen'.**

**Wat het is**

Een 40-dagenproject georganiseerd vanuit de PGA. Hierbij starten we een whatsappgroep waarin we iedere week inspirerende artikelen, kunst, muziek en overdenkingen delen. De inhoud wordt iedere week door een andere PGA-dominee aangeleverd.

**Voor wie is het**

Voor wie geïnspireerd wil raken tijdens de 40-dagentijd en daarbij zich verbonden weet met medegelovigen in Amersfoort.

**Wanneer**

Er zijn diverse activiteiten die de afzonderlijke wijkgemeentes (of samen) organiseren. Deze worden ook gedeeld in de groepsapp. We starten vanaf aswoensdag 2 maart officieel. Maar vanaf zondag 27 februari is de whatsappgroep open. Tot 17 april. Op een later moment instromen is ook mogelijk.

**Hoe**

Mensen kunnen via de QR-code (zie bijlage) en de website toegang krijgen tot de whatsappgroep. (Of via deze link: <https://chat.whatsapp.com/LXZIkwmvPjoq5ohBqNAfjIP>) In de bijlage: advertenties.png meer over dit paasproject

**Petrus in het land**

Op zaterdag 5 maart a.s. komt de uitzending van Petrus uit het land vanuit de Lutherse Kerk in Amersfoort. NPO 2, 17.10 uur.

## Huispaaskaarsen

Er kunnen weer Paaskaarsen voor thuis besteld worden. De intekenlijst ligt op de tafel in de kerk t/m zondag 6 maart.

## Alles komt goed?!

De veertigdagenkalender 2022 is er weer met als thema "Alles komt goed" Deze kalender neemt je mee op weg naar Pasen. Met voor iedere dag een bijbeltekst, gebeden, lied en / of een korte overdenking. Woorden van Hoop.

Van deze (gratis) kalender liggen er een aantal in de kerk. U kunt ook er één aanvragen door te mailen naar [diaconie@debronamersfoort.nl](mailto:diaconie@debronamersfoort.nl) of bel 06-17105487 dan zorgen wij dat de veertigdagenkalender bij u thuis komt.

Een gezegende tijd op weg naar Pasen toegewenst.

*Diaconie De Bron*



## Inzamelingsactie voor Mikondo!!

Rond kerst konden we in De Bron weer kaarsen kopen waarbij de opbrengst naar Mikondo is gegaan.

De verkopen ging zo goed, dat Loes van der Ham nu helemaal door haar voorraad kaarsrestanten is.

Wij willen vanuit de diaconie haar helpen om haar voorraad weer op pijl te krijgen. Heeft u nog ergens in een kast, la, kelder, tuinhuisje kaarsrestanten liggen, dan kunt u die inleveren in De Bron.

We hebben in de hal een kist neergezet waarin u de kaarsrestanten kunt doen. Zijn er nu hele kaarsen die u niet mooi vindt vanwege de kleur, een kaars is krom geworden door de zomerse warmte! Ook deze kaarsen kunt u inleveren. In de hal van de De Bron staat een kist waar u de kaarsrestanten kunt indoen.

*Roland Fennema, 06 22 77 37 33.*



## Pinnautomaat in De Bron!

Zo langzamerhand verdwijnt het contante geld uit onze samenleving. Ook corona heeft ervoor gezorgd dat we nog meer met 'plastic' of telefoon zijn gaan betalen. Madelon kreeg regelmatig de vraag of consumpties ook gepind konden worden. Tot op heden kon dat niet maar sinds deze week zijn wij een pinnautomaat rijker. Het zal nog even wennen zijn in het gebruik en dit gaat zeker lukken. Maar wat hebben wij als kerkgangers er mee te maken? De koffie tijdens het koffiedrinken na een kerkdienst is gratis alhoewel een bijdrage zeer welkom is. Hiertoe staat een mooie miniatuur van de oude Open Hof op de uitgiftebalie. Nu is daar dus de mogelijkheid van het pinnen bijgekomen. Probeer het eens uit!

*Roland Fennema*

## Paasgroetenactie 2022

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. Het ontwerp voor de kaart is door vrouwelijke gedetineerden van de P.I. Nieuwersluis gemaakt. Ook onze gemeente doet mee aan deze actie. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Doet u ook mee? Vraag een kaart aan per mail [diaconie@debronamersfoort.nl](mailto:diaconie@debronamersfoort.nl) of bel 06-17105487 dan zorgen wij dat u een kaart krijgt. Inleveren kan op Verzetsplein 177, Verdieweg 6 of Hobbemastraat 55. Lukt dit niet dan halen wij de kaart bij u op. De uiterste inleverdatum is 6 maart.

*Diaconie De Bron*

## GESPREKKEN OVER HET ONZE VADER

Onlangs heb ik in de Fonteinkerk een serie van 6 preken over het Onze Vader afgerond. Ik heb in deze serie steeds gezocht naar de verbinding met Joodse gebeden en de rabbijnse manier van denken. Het lijkt mij waardevol om met wat mensen nog eens na te praten over de inhoud van deze 6 preken. Dat wil ik doen op drie woensdagmiddagen, en (voor wie op de woensdag niet kan) op drie zondagmiddagen. De woensdagmiddagen staan gepland op: 2 maart, 16 maart en 30 maart, 15.00-17.00 uur. De zondagmiddagen staan gepland op: 6 maart, 20 maart en 3 april, 15.00-17.00 uur. Als u zich opgeeft (via de mail of per telefoon), krijgt u de 6 ambachtelijke preken toegestuurd. De middagen gaan van start bij minimaal 4 en maximaal 12 deelnemers.

*Wim Verschoor* tel. 033 432 43 51 [wimverschoor@kpnmail.nl](mailto:wimverschoor@kpnmail.nl) <<mailto:wimverschoor@kpnmail.nl>>

## Afwezig

Ds. van der Zwan heeft van 28 feb - 7 mrt vakantie.

## DE OPEN KERK

De Bron is weer elke zaterdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur open voor een kopje koffie/thee en een praatje. Het is gewoon gezellig om zomaar even binnen te lopen en elkaar te ontmoeten. U kunt als u wilt een kaarsje aansteken en een voorbede opgeven voor in de dienst van zondagmorgen. Weet u van harte welkom. Uw gastvrouwen zijn Annie, Gery, Hendrikje, Hennie, Janette en Zieny.

## Collecte 27 februari



U kunt uw gaven voor de collectedoelen in de kerk geven, contant geld of collectebonnen. Bij de uitgang van de kerkzaal aan de linkerzijde (bij het raam ) staat een rek waarin drie collectezakken hangen. Er staat bij elke collectezak voor welke collecte het is, eerste, tweede of jeugdwerk.

Of overmaken naar rekeningnummer **NL72 SNSB 0937 0141 09** t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort (onder vermelding van het collectedoel en de wijk waar u ingeschreven staat) waarop u geld kunt overmaken voor de collectedoelenden. Alvast

hartelijk dank voor uw bijdrage.

1 : Stadspastoraat, werken in de stad

2 : Kosten Erediensten en wijkpastoraat

## Stadspastoraat: Werken in de stad

De Protestantse Gemeente van Amersfoort heeft een stadsdominee Diederiek van Loo en een diaconaal opbouwwerker Jennie Harmelink in dienst. Samen zijn ze dienstbaar voor uw kerk, de gemeenschap van Jezus Christus in- vanuit en /of buiten de kerkmuren en dragen ze bij aan zingeving en geestelijk leven van de Amersfoortse bevolking, maar ook voor het bestrijden van armoede en het omzien van kwetsbare groepen in de samenleving. De stadsdominee en de diaconaal opbouwwerker zijn namens u allen werkzaam en present voor een heilzamere samenleving van Amersfoort. U bent welkom om hen te bellen of hen uit te nodigen om te horen en te ervaren hoe zij namens de PGA invulling geven hun missionaire en diaconale taken

ds R.G. van der Zwan, tel:475 5158 ma/di/vrijdag <a href="mailto:reinvanderzwan@debronamersfoort.nl">mail: reinvanderzwan@debronamersfoort.nl</a> ds B. Borger, tel: 479 9080 dins-en donderdag mail: <a href="mailto:berendborger@debronamersfoort.nl">berendborger@debronamersfoort.nl</a> of <a href="mailto:predikant@debronamersfoort.nl">predikant@debronamersfoort.nl</a>
--

Kopij voor de Nieuwsbrief vrijdag vóór 12 uur naar [nieuwsbrief@debronamersfoort.nl](mailto:nieuwsbrief@debronamersfoort.nl)

Nieuwsbrieven zijn ook te lezen op [www.debronamersfoort.nl](http://www.debronamersfoort.nl). Wilt u de Nieuwsbrief digitaal op vrijdag ontvangen meldt u zich dan aan op het adres van de redactie. Banknummers wijkkas NL05 INGB 000 5040 729, tnv De Bron en diaconie NL52 RABO 038 2259 726 t.n.v. Diaconie wijkgemeente De Bron. Informatie huur gebouw: [koster@debronamersfoort.nl](mailto:koster@debronamersfoort.nl)