



NIEUWSBRIEF 1 oktober 2023

Welkom in wijkgemeente De Bron. Fijn dat u/jij met ons deze dienst wil meevieren. Mocht u behoefte hebben aan een ontmoeting met iemand van de kerk, neem dan na de dienst contact op met de predikant of met een van de ambtsdragers. Ook kunt u uw naam, adres en telefoonnummer of e-mail in het gastenboek schrijven. U vindt dit boek bij de ingang van de kerk. Wij maken dan vervolgens een afspraak.

Live uitzending 10.00 uur vanuit De Bron (www.debronamersfoort.nl)

voorganger ds Rein van der Zwan viering

ouderling	Maya Hofstra	knd	Connie van der Zwan
diaken	Rina Lammers	oppas	aanwezig
lector	Elly Boon	beamer	Wim van 't Veld
organist	Ed Vliem	camera	Klaas Modderman
		koster	Tom Leijen

volgende week ds Rein van der Zwan

Bloemen

De bloemen in de kerk in de kerkdienst geven we mee aan de familie Koelewijn op deze voor hen bijzondere zondag.

Bij de dienst – doop van Sem

We vieren de doop van Sem, zoon van Arne en Jorinde Koelewijn. 'Nog voordat je bestond / kende Hij je naam' staat op zijn geboortekaartje. De doop is daar het zichtbaar teken van. De kerkdienst is opgebouwd rondom deze zin, met enkele (luister- en meezing)-liederen door Arne en Jorinde gekozen.

Activiteiten dit kerkelijk seizoen

Alle Amersfoortse activiteiten rondom kerk, geloof en levens-beschouwing zijn weer te vinden op <https://zindez033.nl/>

Het is bijna zover!

Vanaf oktober start Vierklank, het kerkblad voor héél protestants Amersfoort. 10 keer per jaar ontvangt ieder lid gratis het magazine. We hopen dat u het met veel plezier leest!

Wilt u Vierklank liever digitaal ontvangen? Meldt u dan aan via vierklank@pkn-amersfoort.nl en vermeld hierbij of u het blad alleen digitaal of ook nog op papier thuisbezorgd wilt krijgen.

Het blad vervangt Lopend Vuur/Drieluik en ziet er heel anders uit. Daarom zal het best wennen zijn en heeft u wellicht ideeën over hoe het nog beter kan. Na een jaar volgt een evaluatie, tot die tijd kunt u uw suggesties sturen aan vierklank@pkn-amersfoort.nl. Namens de redactie, Martien Hoekzema

vr 6 okt. **Nachtlicht in de Joriskerk**



Op vrijdagavond 6 oktober is de Joriskerk open voor iedereen van 19.30-22.30u. Dan is er Nachtlicht, een lichtpuntje, een rustpuntje in de week. Met de mogelijkheid om een kaarsje te branden, stil te zijn en/of met stadsdominee Diederiek van Loo te praten. Loop naar binnen en naar buiten op je eigen tijd, je bent van harte welkom en neem vooral je burens, familie en vrienden mee.

Meer informatie, of wil je die avond meehelpen in het team van gastgevers? Mail Diederiek van Loo (diederiekvanloo@stadsdominee.nl).

Oecumenische vesperdiensten 2023-2024:

Hemelse Spijzen | Voedsel voor de ziel

We leven met de seizoenen. In het dagelijks leven en in de gang door het kerkelijk jaar. Dan speelt eten en drinken vaak een rol. Zeker wanneer er een feest gevierd wordt, en er sprake is van gedenken. Gewassen uit een bepaald seizoen en/of een bepaalde streek worden verwerkt in gerechten, dranken, zalven en kruidenmengsels. Het oogsten, verwerken, bereiden en toepassen, kan soms ook een verwijzende of symbolische functie krijgen. In deze serie vesperdiensten gaan wij ons hier nader op bezinnen.

Een bron van inspiratie is het boek '**Hemelse spijzen. Een jaarkring van recepten en hun diepere betekenis**'. Dit boek zette ons als organiserende werkgroep op het spoor van teksten uit de bijbel en daarmee verbonden betekenis. Ook bleken er allerlei aanknopingspunten voor verbeeldingen, voor stilte, gebed, voor zang en muziek. En voor het nadenken over hoe je geloven in woord en daad in praktijk kunt brengen. Wanneer smaakt het leven goed, en hoe kunnen we daar aan bijdragen? Hoe gaan we om met schaarste en tekort, met de onrechtvaardige verdeling van wat met de schepping gegeven is? Hoe voeden we onze hoop en verwachting ook in donkere tijden, of als ongeluk je treft? Vragen die aan ons als

LB 287:1,2,3,5
Ps 87:1,3,4
EL 278:1
Ps 105:1,3
LB 513:1,2
EL 218
LB 359
LB 348:1,6,8,9
LB 23b:1,2,5
LB 423

mensen gesteld worden, en die we elkaar stellen. Telkens opnieuw, in alle tijden en seizoenen en omstandigheden.

Op zondagmiddag 8 oktober om 17:00 uur is de eerste van deze nieuwe serie, met als thema: **Graanoogst**. Ruth spreekt: 'ik wil graag naar het land gaan om aren te lezen bij iemand die mij goed gezind is'.

Wij nodigen u van harte uit om deze vespers met ons mee te vieren, elke tweede zondag van de maand om 17:00 uur in De Hoeksteen. In de bijlage treft u alle data en de acht thema's van de vieringen op een mooie poster aan. De cantorij en een aantal musici o.l.v. Ingrid Petten werken mee. Ineke Hogeboom of Riemer Baumfalk maken een verbeelding bij het thema van de viering.

De Werkgroep Vesperdiensten: Minke Bruning, Hilly Bijma, Marijke van de Pol, Rita Heinen, Mieke Boonstra, Ingrid Petten, Job van den Berg.

De Open Kerk

De Bron is elke vrijdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur open voor een kopje koffie/thee en een praatje. Het is gewoon gezellig om zomaar even binnen te lopen en elkaar te ontmoeten. U kunt als u wilt een kaarsje aansteken en een voorbede opgeven voor in de dienst van zondagmorgen. Weet u van harte welkom. Uw gastvrouwen zijn Hendrikje, Hennie, Jetty, Lenie en Zieny.

Collecten 24 september

U kunt uw gaven voor de collectedoelen in de kerk geven, contant geld of collectebonnen. Bij de uitgang van de kerkzaal aan de linkerzijde (bij het raam) staat een rek waarin drie collectezakken hangen. Er staat bij elke collectezak voor welke collecte het is, eerste, tweede en jeugdwerk. Of overmaken

naar rekeningnummer **NL72 SNSB 0937 0141 09 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort** (onder vermelding van het collectedoel en de wijk waar u ingeschreven staat) waarop u geld kunt overmaken voor de collectedoelenden. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage

1 : Kerk en Israël, onopgeefbaar verbonden (KIA)

2 : Kosten Erediensten en wijkpastoraat

3 : Jeugdwerk De Bron

Kerk en Israël: onopgeefbaar verbonden

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels van ons geloof en bevorderen we het gesprek tussen joden en christenen. Ook staan we op tegen het antisemitisme. In Nederland rusten predikanten en gemeenten toe op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël steunen we onder andere het werk van Nes Amin, een internationale christelijke gemeenschap.



ds R.G. van der Zwan, ☎ 475 5158 mail: reinvanderzwan@debronamersfoort.nl coördinator pastoraal team, Annelies van Beek (06 8231 3242 anneliesvanbeek@debronamersfoort.nl koster De Bron (06 3620 8662. koster@debronamersfoort.nl

Kopij voor de Nieuwsbrief vrijdag vóór 12 uur naar nieuwsbrief@debronamersfoort.nl Nieuwsbrieven zijn ook te lezen op www.debronamersfoort.nl. Wilt u de Nieuwsbrief digitaal op vrijdag ontvangen meldt u zich dan aan op het adres van de redactie. Banknummers wijkkas NL05 INGB 000 5040 729, tnv De Bron en diaconie NL52 RABO 038 2259 726 t.n.v. Diaconie wijkgemeente De Bron. Informatie huur gebouw: koster@debronamersfoort.nl