



Welkom in wijkgemeente De Bron. Fijn dat u/jij met ons deze dienst wil meevieren. Mocht u behoefte hebben aan een ontmoeting met iemand van de kerk, neem dan na de dienst contact op met de predikant of met een van de ambtsdragers. Ook kunt u uw naam, adres en telefoonnummer of e-mail in het gastenboek schrijven. U vindt dit boek bij de ingang van de kerk. Wij maken dan vervolgens een afspraak.

**Live uitzending 10.00 uur (www.debronamersfoort.nl => kerktv)**

voorganger ds Berend Borger  
ouderling Hilma Bannink knd Esther van Niejenhuis  
diaken Martine Eker beamer Hans Garritsen  
welkom Annet Dijksterhuis  
lector Henk Kasperts camera Elaine Modderman-de Koning  
organist Ed Vliem koster Madelon de Koning

**Liederen**

Lied 413 1 allen, 2 zangers 3 allen  
Psalm 62: 1 en 5  
Lied 356: 1, 3, 6, 7  
(coupletten zangers: refrein allen)  
Lied 858: 1, 2, 3 zangers, 4 allen  
Lied 534: 1 en 2 allen, 3 zangers,  
4 allen

volgende week ds Rein van der Zwan

reserveren via mail: [debronreservering@gmail.com](mailto:debronreservering@gmail.com)  
zondag 4 juli: Annet Dijksterhuis 033 472 8552  
zondag 11 juli: Rina Lammers 06 171 054 87  
reserveren 's zaterdags voor 18.00 uur

**Bloemen**

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. Korndewal.

**Bij de dienst**

We lezen vandaag verder uit het Johannesevangelie. We horen over een mens die al 38 jaar ziek is en over Jezus die hem op sabbath genezing aanzegt, Johannes 5: 1 - 18. Ina Prinsen en Jacques de Koning zingen met en voor ons de liederen.

**Lunch na de dienst**

Vanaf nu willen we elke eerste zondag van de maand na de dienst weer gaan lunchen met elkaar. U/jij neemt zelf brood mee, de kerk zorgt voor de soep. Er is genoeg, zonder opgave vooraf welkom! Bij de lunchbijeenkomsten is er ook steeds een gespreksthema waarover we met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Vandaag valt dit samen met de eerste gemeente-ontmoeting op verhaal komen, zie bericht hieronder.

**Vakantie**

Ds. Borger heeft vakantie van 9 t/m 24 juli en van 16 t/m 23 augustus; ds. Van der Zwan van 24 juli t/m 16 augustus.

**Gemeente-ontmoeting Op verhaal komen** (herhaald bericht met een veranderde datum)

Nu de coronamaatregelen versoepeld worden of zelfs afgeschaft, blijken er veel verhalen los te komen over wat corona met ons leven heeft gedaan tot nu toe. Het doet goed om je dan uit te spreken. Predikanten en pastorale ouderlingen besloten om ruimte te bieden om op verhaal te komen. Zij organiseren driemaal eenzelfde bijeenkomst waarin ervaringen gedeeld kunnen worden, een gebed of lied zal klinken en enkele vragen met elkaar worden besproken. Welkom om uw/jouw inbreng te geven of om alleen te luisteren. De data voor die bijeenkomsten zijn zondag 4 juli na de kerkdienst, woensdag 7 juli om 19.30 u en maandag 12 juli om 16.30 u. De bijeenkomsten duren maximaal 1,5 uur. We hopen dat door de spreiding op verschillende dagen en tijden er voor iedereen die dat wil een mogelijkheid is om mee te doen. U kunt /jij kan zonder aanmelding vooraf komen. Vervoer mag geen probleem zijn. Als u vervoer nodig heeft laat het dan weten aan Annelies van Beek, Janette Kuijt, ds. Borger of ds. van der Zwan.

## Kerk en digitale media

Op zaterdag 4 september a.s. is er in de Fonteinkerk een symposium over kerk en digitale media. Stadsdominee Diederiek van Loo zegt erover: "Wat mooi dat de Fonteinkerk dit symposium organiseert om daarmee samen met andere kerken te zoeken naar onze plek als kerk in de digitale wereld. (...) Het is geen protestants vraagstuk alleen. Er valt voor veel kerken nog een wereld te winnen in hun taal- en beeldcultuur en hun presentie op internet". Zo hoort je het ook eens van een ander! Op [www.digitalefontein.nl](http://www.digitalefontein.nl) vind je meer informatie, met video's, blogs en podcasts, en natuurlijk met het programma. Daar kun je je ook opgeven. Namens de organiserende 'Gideonsbende', *Leo Koffeman*

## Cantorij Hoeksteen van start

De cantorij is weer gestart! Afgelopen woensdag 23 juni was er een startavond voor leden van de cantorij. We waren erg blij om elkaar weer te zien en te spreken na zo lange tijd. Het was een gezellige avond, waarin de plannen voor het nieuwe seizoen werden besproken. Ook hebben we buiten nog wat liederen gezongen. Het was goed om te horen dat we door kunnen gaan met alle leden! In september beginnen de repetities (op de woensdagavond), in oktober start dan de eerste vesper. Hopelijk kunnen we dan weer in volledige samenstelling zingen! Zangers en muzikanten die met ons mee zouden willen musiceren zijn van harte welkom! Aanmelden kan bij Ingrid Petten ([ipetten@hotmail.com](mailto:ipetten@hotmail.com)) of Job van de Berg.

## Zomerbijeenkomsten in De Bron

We kunnen deze zomer weer enkele bijeenkomsten houden in juli en augustus. We drinken met elkaar een kopje koffie en praten aan de hand van een thema. We delen verhalen en herinneringen. Maar.. niets moet, veel kan en mag. U bent van harte welkom. Het thema voor de eerste bijeenkomst is "Niets meer normaal". Een passende titel in deze ongewone tijden. De bijeenkomsten worden gehouden op vrijdag 23 juli, woensdag 4 augustus en woensdag 25 augustus in De Bron, Vogelplein 1. We beginnen om 10.00 uur en eindigen tegen 12.00 uur. Voor vragen kunt u terecht bij Hennie Wulfers (tel 4726137), Lenie Schoonderbeek (tel 4752204) of Elly Boon (tel 4753205). Hebt u vervoer nodig, laat het ons weten svp. Graag tot ziens.

## Welkom in de Open Kerk

De Bron is elke zaterdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur open voor een kopje koffie/thee en een praatje. Het is gewoon gezellig om zomaar even binnen te lopen en elkaar te ontmoeten. U kunt als u wilt een kaarsje aansteken en een voorbede opgeven voor in de dienst van zondagmorgen. Weet u van harte welkom. Uw gastvrouwen zijn Annie, Hendrikje, Hennie, Janette en Zieny.



## Collecten 4 juli

Dit is het rekeningnummer **NL72 SNSB 0937 0141 09 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort** (onder vermelding van het collectedoel en de wijk waar u ingeschreven staat) waarop u geld kunt overmaken voor de collectedoelinden. We vragen u dit vooral te blijven doen! De collecteopbrengsten blijven namelijk iets achter, terwijl de goede doelen juist in deze tijd een extra bijdrage goed kunnen gebruiken. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

1: Pastoraal diaconaal centrum De Herberg

2: Kosten Predikantsplaatsen

## De Herberg

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor De Herberg te Oosterbeek, waar mensen verblijven die tijdelijk even een rustmoment nodig hebben. De mensen die tijdelijk in De Herberg verblijven weten ervan mee te praten. Het leven is moeilijk voor hen. Ieder heeft zijn of haar eigen problemen. De zorg voor een psychiatrische zoon wordt de moeder te zwaar. Een man moet even afstand nemen van thuis, omdat het huwelijk niet meer gaat. Hoe moeten ze dit verwerken? Gevoelens van wanhoop, berusting en opstandigheid strijden om de voorrang. Andere mensen lopen vast door minderwaardigheidsgevoelens, emotionele beschadigingen uit het verleden en gebrek aan waardering. De gebrokenheid van de schepping is zichtbaar in al deze mensenlevens. Door hun ervaringen hebben ze vaak geen goed zicht op wie God voor hen wil zijn. De Herberg is dan ook een verlengstuk van de plaatselijke gemeente. Die gemeente wordt zo veel mogelijk betrokken in de nazorg. Zo heeft De Herberg ook een functie om de herbergzaamheid in de gemeente te stimuleren.

Kopij voor de Nieuwsbrief vrijdag vóór 12 uur naar [nieuwsbrief@debronamersfoort.nl](mailto:nieuwsbrief@debronamersfoort.nl) Nieuwsbrieven zijn ook te lezen op [www.debronamersfoort.nl](http://www.debronamersfoort.nl). Wilt u de Nieuwsbrief digitaal op vrijdag ontvangen meldt u zich dan aan op het adres van de redactie. Banknummers wijkkas NL05 INGB 000 5040 729, tnv De Bron en diaconie NL52 RABO 038 2259 726 t.n.v. Diaconie wijkgemeente De Bron. Informatie huur gebouw: of [koster@debronamersfoort.nl](mailto:koster@debronamersfoort.nl)