



Welkom in wijkgemeente De Bron. Fijn dat u/jij met ons deze dienst wil meevieren. Mocht u behoefte hebben aan een ontmoeting met iemand van de kerk, neem dan na de dienst contact op met de predikant of met een van de ambtsdragers. Ook kunt u uw naam, adres en telefoonnummer of e-mail in het gastenboek schrijven. U vindt dit boek bij de ingang van de kerk. Wij maken dan vervolgens een afspraak.

Live uitzending 10.00 uur (www.debronamersfoort.nl) => kerktv)

voorgangers ds Berend Borger en ds Rein van der Zwan

ouderling	Martine Eker	knd	
diaken	Rina Lammers	beamer	GertJan van Eck
lector	Henk Kasperts	camera	Elaine Modderman-de Koning
orgel/piano	Jaap Kwakkel	koster	Britte van Eck
viool	Tjitske Homma		

volgende week mw. ds Lenie Schoonderbeek

Liederen

Lied 218: 1, 2, 3, 4 en 5
Lied 283: 1, 2, 3, 4 en 5
'Voor we gaan..'
ZZZ 692b: 1, 2, 3 en 4
Lied 982: 1, 2 en 3
Taizé 85
Lied 723: 1
Lied 431c: 1

Bloemen

De bloemen gaan vandaag met hartelijke groet van onze gemeente naar mw. Veerman-Bijma.

Bij de dienst

Vandaag is de laatste dienst waarin ik (B.B.) als uw predikant voorga. In april is mijn vertrek aangekondigd en dan is het vandaag opeens zover. Deze dienst is een gezamenlijke dienst van de Emmaüskerk en De Bron, de beide wijkgemeenten waarin ik de afgelopen jaren gewerkt heb. We hopen op een mooie dienst samen. We lezen Johannes 7: 52 - 8: 11 en 1 Petrus 3: 8 17.

200^e Wake Zeist

Elke eerste zondag van de maand is er een wake bij Detentiecentrum Kamp Zeist waar uitgeprocedeerde asielzoekers verblijven. Onze wijkgemeente is betrokken bij de bloemengroet namens de kerken en individuele gemeenteleden nemen soms deel aan de wakes. Op zondag 3 juli a.s. is de 200^e wake, aanleiding om extra stil te staan bij wat hier gebeurt. Sprekers zijn Koos Janssen, burgemeester van Zeist, Rikko Voorberg, theoloog-activist en Esther Bijmolt, Kinderpardon. Met wie mee wil gaan we daar gezamenlijk naar toe, bij voorkeur op de fiets: vertrek vanaf De Bron 15:30 u, Emmaüskerk 15:45 u. - ds. Rein van der Zwan

Oppassers gezocht

Beste gemeenteleden door de Corona tijd hadden we geen oppasrooster. Echter willen we weer een rooster gaan maken en daarom zoeken we gemeenteleden die 1 a 2 keer per jaar een keer standby willen staan voor als er toch kinderen komen voor de oppas. Geef je op bij Monique Sleeking
Mailadres: msleeking@debronamersfoort.nl

Verhuizing

Na deze dienst ben ik, zoals dat kerkordelijk heet, losgemaakt van de Protestantse Gemeente Amersfoort. Volgende week zondag zal ik bevestigd worden in de Remonstrantse Gemeente Groningen waar ik officieel op 1 juli mijn werkzaamheden zal beginnen. Op vele manieren heeft u mij in de afgelopen tijd bedankt voor mijn werk in de gemeente. Op mijn beurt wil ik u daarvoor hartelijk danken. Bovenal wil ik u danken voor het in mij gestelde vertrouwen in de afgelopen 19 jaar dat ik werkzaam ben geweest in Amersfoort. Sommigen vragen of wij de komende week ook gaan verhuizen. Dat is niet het geval. Wij verhuizen in de derde week van september. Tot die tijd pendel ik wat heen en weer tussen Amersfoort en Groningen. Tegen de tijd dat we gaan verhuizen zal ik op de nieuwsbrief ook het nieuwe adres vermelden. Vrede en alle goeds, ds. Berend Borger

Nachtlicht

24 juni is er van 20-23u in de Sint Joriskerk weer Nachtlicht. Je kunt dan in de kerk een kaarsje branden, genieten van mooie muziek en een moment van bezinning beleven. Nachtlicht is gratis en iedereen is welkom. Tussen 20-22 uur wisselen Mieke Keizer (dwarsfluit) en LEAD (vier singer-songwriters) elkaar af. Om 22 uur is er Gregoriaanse muziek (de nachtmis voor Johannes) van de Schola Cantorum o.l.v. Cees-Willem van Vliet. Om 22.45 is er een afsluiting met een avondgebed. Van harte welkom!

Stadsdominee ds. *Diederiek van Loo*

De Open Kerk

De Bron is weer elke zaterdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur open voor een kopje koffie/thee en een praatje. Het is gewoon gezellig om zomaar even binnen te lopen en elkaar te ontmoeten. U kunt als u wilt een kaarsje aansteken en een voorbede opgeven voor in de dienst van zondagmorgen. Weet u van harte welkom. Uw gastvrouwen zijn Annie, Gery, Hendrikje, Hennie, Janette en Zieny.

Actie Vakantiegeld delen

We vragen nu uw aandacht voor deze actie om straks anderen een beetje zomerplezier te gunnen. De actie 'Vakantiegeld Delen' wordt voor de 19e keer georganiseerd door de diaconieën van de Protestantse gemeente Amersfoort en Hoogland/Amersfoort-Noord, in nauwe samenwerking met veel andere kerken, en met dank aan de Stichting Caritas, Jeugdzorg Utrecht. Tot 1 juli 2022 kunt u een bijdrage van uw vakantiegeld storten op het onderstaande rekeningnummer: NL20 INGB 0000 1396 31 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort

Jonakamp: voor in de agenda

Het fantastische weekend van vorige week ligt nog vers in het geheugen. We kunnen nu al de datum voor volgend jaar bekend maken: Jonakamp 2023 is van 9 tm 11 juni. Leg de datum maar vast in de agenda! Hartelijke groet, Martine en Edwin

Collecten 19 juni

U kunt uw gaven voor de collectedoelen in de kerk geven, contant geld of collectebonnen. Bij de uitgang van de kerkzaal aan de linkerzijde (bij het raam) staat een rek waarin drie collectezakken hangen. Er staat bij elke collectezak voor welke collecte het is, eerste, tweede en jeugdwerk.

Of overmaken naar rekeningnummer **NL72 SNSB 0937 0141 09 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort** (onder vermelding van het collectedoel en de wijk waar u ingeschreven staat) waarop u geld kunt overmaken voor de collectedoelenden. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

1: Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg. 2: Kosten Erediensten en wijkpastoraat



Pastoraal diaconaal centrum de Herberg.

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de Herberg in Oosterbeek, waar mensen verblijven die tijdelijk even een rustmoment nodig hebben. De mensen die in de Herberg verblijven weten ervan mee te praten. Het leven is moeilijk voor hen. Ieder heeft zijn of haar problemen. De zorg voor een psychiatrische zoon wordt de moeder te zwaar. Een man moet even afstand nemen van thuis, omdat het huwelijk niet meer gaat. Een vrouw verliest in korte tijd haar echtgenoot en dochter. Hoe moet ze dat verwerken. Een ander verliest zijn baan na jaren trouwe dienst. De klap komt hard aan. Wat nu? Gevoelens van wanhoop, berusting en opstandigheid strijden om voorrang. Andere mensen lopen vast door b.v. minderwaardigheidsgevoelens. De gebrokenheid van de schepping is zichtbaar in al deze mensenlevens. Door hun ervaringen hebben ze vaak geen goed zicht op wie God voor hen wil zijn. De Herberg is dan ook een verlengstuk van de plaatselijke gemeente. Die gemeente wordt zo veel mogelijk betrokken bij de nazorg. Zo heeft de Herberg ook een functie om herbergzaamheid in de gemeente te stimuleren. Zie ook de website pdcdeherberg.nl

ds R.G. van der Zwan, ☎ 475 5158 mail: reinvanderzwan@debronamersfoort.nl

Kopij voor de Nieuwsbrief vrijdag vóór 12 uur naar nieuwsbrief@debronamersfoort.nl Nieuwsbrieven zijn ook te lezen op www.debronamersfoort.nl. Wilt u de Nieuwsbrief digitaal op vrijdag ontvangen meldt u zich dan aan op het adres van de redactie. Banknummers wijkkas NL05 INGB 000 5040 729, tnv De Bron en diaconie NL52 RABO 038 2259 726 t.n.v. Diaconie wijkgemeente De Bron. Informatie huur gebouw: koster@debronamersfoort.nl