



Palmpasen

NIEUWSBRIEF

2 april 2023

Welkom in wijkgemeente De Bron. Fijn dat u/jij met ons deze dienst wil meevieren. Mocht u behoefte hebben aan een ontmoeting met iemand van de kerk, neem dan na de dienst contact op met de predikant of met een van de ambtsdragers. Ook kunt u uw naam, adres en telefoonnummer of e-mail in het gastenboek schrijven. U vindt dit boek bij de ingang van de kerk. Wij maken dan vervolgens een afspraak.

Live uitzending 10.00 uur vanuit De Bron (www.debronamersfoort.nl)

voorganger ds Rein van der Zwan

ouderling	Hilma Bannink	knd	Gerard Doornekamp
diaken	Rina Lammers	oppas	Esther van Niejenhuizen
lector	Henk Kasperts	beamist	Gert-Jan van Eck
organist	Ed Vliem	camera	Klaas Modderman
		koster	Fred van den Broek

Liederen

LB 435:1,2,4
Verander je mee?
LB 568a
LB 550:1
Ps 118:9
LB 552

Stille week en Pasen

ma 3 apr	19:30 uur	vesper in De Bron
di 4 apr	19:30 uur	vesper in De Adventkerk
wo 5 apr	19:30 uur	vesper in De Schaapskooi
do 6 apr	19:30 uur	dienst van Schrift en Tafel in De Hoeksteen
vr 7 apr	19:30 uur	Goede Vrijdagviering in De Bron
za 8 apr	21:00 uur	Paaswake in De Hoeksteen
zo 9 apr	10:00 uur	Paasviering in De Bron ds Rein van der Zwan

Op Goede Vrijdag is er in de kerk om 18:00 u een sobere maaltijd van soep en brood. Opgave hiervoor is niet nodig.

Op paasmorgen staat het paasontbijt klaar om 8:30 u. Hiervoor wel graag opgave vooraf, via een lijst in de kerk of bij Herma Doornekamp (hermadoornekamp@debronamersfoort.nl / 06-14538630) of Connie van der Zwan (connievanderzwan@debronamersfoort.nl / 06-45009298)

Bloemen

De bloemen in de kerk gaan vandaag met hartelijke groet vanuit onze gemeente naar mw. Gersie

Bij de dienst op Palmpasen

Iedereen komt in beweging, vóór Jezus uit of achter Hem aan, zo schrijft Matteüs 21:1-9. Vol van verwachting. Waar hoopten zij op? En wij die Palmpasen vieren, waar hopen wij op? U kunt / jij kan reageren in de dienst via een kaartje of mobiele telefoon (wordt uitgelegd).

Wij proberen dat u dit antwoord nu al voor de dienst kunt invullen.

Anja Kramer doet verslag van haar reis naar Mali. Over verwachting en hoop gesproken!

De kinderen horen het verhaal van Palmpasen en maken hun palmpaasstocken voor de optocht in het slot van de dienst. Wie wil, sluit aan!

Goede Vrijdag en Paaswake in De Koperhorst

Op Goede Vrijdag 16:30 u gaan zr. Giny Wierenga en ds. Rein van der Zwan voor in een oecumenische viering met kruiswegstaties. Op Stille Zaterdag 16:30 u leiden zij de oecumenische Paaswake. Mensen van buiten De Koperhorst zijn welkom.

wo 05-04 De Vrouw van Pilatus - een muzikale vertelling om 20.15 uur in Het Brandpunt

Een vertelconcert, waarbij een passieverhaal wordt omlijst en ondersteund door klassieke én eigentijdse muziek. Dat toegankelijk is voor iedereen, kerkelijk of niet, die zich in de tijd voor Pasen wil laten meenemen door een tijdloos verhaal.

We kennen haar slecht. Hoewel ze een naam heeft, Claudia, is zij toch voornamelijk de vrouw van. Hem, Pilatus, kennen we wel. Hij gaat de geschiedenis in als de man die Jezus van Nazareth uitlevert aan zijn beulen, als de man die zijn handen in onschuld wast, de man die als enige de macht heeft en niet ingrijpt om dit leven te redden. In De Vrouw van Pilatus wordt die fatale veroordeling en het lijden van Jezus beschreven door haar ogen. Het verhaal werd in 1990 als monoloog door Imme Dros geschreven en wordt verteld door Dieuwertje Blok.

De tekst wordt ondersteund, aangevuld en begeleid door muziek die eeuwen overspant. Monteverdi, Bach, Purcell en Strozzi, maar ook met muziek van zanger, tekstschrijver en trompettist **Jeroen Zijlstra**, bekend om zijn kleinkunst liederen.

M.m.v. Henriette Feith - sopraan, Regina Albanez - theorbe, Thijs Borsten - piano, Jeroen Zijlstra - trompet en zang, Jasper Somsen - contrabas. Regie - Kiki Jaski

De Vrouw van Pilatus, 5 april 20.15 uur in Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101 in Amersfoort

Kijk voor meer informatie op: <https://www.hetbrandpunt.net/muziek/vrouw-pilatus/>

Kaarten à € 18,50 zijn vanaf 8 maart via deze link te koop: <https://mucobra.weticket.com>

do 06-04 **Gezamenlijk The Passion kijken in Emmauskerk**

Op 6 April zenden KRO-NCRV weer The Passion uit. The Passion is hét muzikale paasevenement over het lijden, sterven en de opstanding van Jezus. De uitzending start om 20.30u Namens de kerkenraad van de Emmauskerk nodigen wij iedereen van jong tot oud van harte uit om deze uitzending gezamenlijk op groot scherm te komen bekijken in de Emmauskerk. Vanaf 20.15 u bent u van harte welkom. Koffie en thee staan klaar ! Zien wij u, jou op 6 April in de Emmauskerk ??

do 06-04 **Soos 12+ en 17+ ; the Passion**

Primeur :een gecombineerd bericht voor alle jongeren van de 12+ en 17+ groepen !!

Op 6 april gaan we gezamenlijk naar the Passion kijken in de Emmauskerk, aanvang 20.30u. Echter voorafgaand aan de uitzending willen we nog met elkaar eten dat start om 19u. Graag even bericht via de diverse app groepen of wij op jou kunnen rekenen met het eten. Tot 6 april in de Emmauskerk ?

wo 12-04 en 19-04 **Mantelzorgers: op weg naar meer ontspanning**

Als mantelzorger zorg je voor een naaste die langdurig ziek is en/of een beperking heeft. Daar heb je niet voor gekozen, dat overkomt je. Als je wat langer mantelzorger bent, kan er stress ontstaan. Er komt steeds meer bij kijken, en als je niet uitkijkt, kun je zomaar vergeten dat jij er zelf ook nog bent. Dan kun je uit balans raken. Als je dit herkent of wilt voorkomen dan is de workshop 'Op weg naar meer ontspanning' iets voor jou. Twee bijeenkomsten op woensdag 12 en 19 april, 13:00-15:15 u in Het Groene Huis, Schothorsterlaan 21. Nadere info en aanmelding bij mantelzorgers@indebuurt033.nl of Heleen Vonk (06-42555709)/Sytske Stoop (06-53588846).

vr 14-04 **De Amersfoortse (bijna) Groene Kerken presenteren: Geloof en een hoop panelen**

U kunt zich nog aanmelden voor de workshop over geloof en duurzaamheid op vrijdag 14 april om 20.00 uur in Het Brandpunt (Laan naar Emiclaer 101). Een mooi en actief programma van verhalenverteller en kerkjournalist Kees Posthumus met het motto 'Geloof en een hoop zonnepanelen'.

Kees vertelt nieuwe scheppingsverhalen, er is een groen-gelovige meezinger, ruimte voor gesprek en bezinning, er wordt live vegetarisch gekookt en er is eco-fitness. Inspirerend én praktisch!

Het Netwerk 033GroeneKerken biedt deze workshop voor iedereen die eens vrijblijvend wil snuffelen aan wat je als gelovige zoal kan bewegen om met duurzaamheid bezig te zijn. Inloop is vanaf 19.30 uur, na afloop is er ruimte voor ontmoeting. Van deelnemers wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd (collecte). Er is ruimte voor maximaal 50 deelnemers. Aanmeldingen graag via 033groenekerken@gmail.com
Johan van Dalen, voorzitter

vr 21-04 **Vrijdag 21 april >>> DE PUBQUIZ**

Vrijdag 21 april willen we weer een pubquiz organiseren en voorafgaand met elkaar eten.

De inloop is vanaf 17.30 uur, we eten rond 18.00 uur en daarna spelen maar! Dit alles doen we in de kerkzaal en is voor alle leeftijden.

Opgeven of vragen over vervoer, wat geregeld kan worden, kunt u in de kerk. Er ligt een lijst klaar op de tafel. Of u mailt naar: jj.kuijt@kpnmail.nl of bellen naar 4754037 (meestal ben ik na 18.00 uur wel thuis)
Bedenk vast met wie...gezin, vrienden, burens of degenen naast wie u altijd in de kerk zit. TOT DAN!
Hilde, Hilma, Roland, Janette

za 22-04 **Kerkgeschiedenis van Amersfoort 1000-1580**

In de Middeleeuwen zat het geloof in alle Amersfoortse haarvaten. Wat betekende dat voor het dagelijks leven? Waarom heeft de opleving van de Moderne Devotie rond 1380 hier zo'n grote invloed gehad? En waarom was Amersfoort een van de belangrijkste bedevaartsteden? Hoe kwam het dat Luther hier betrekkelijk weinig respons kreeg? Daarover houdt Gerard Raven een In de Kring-lezing op zaterdag 22 april, De Hoeksteen, 11-13 uur. Entree €5 voor organisatie In de Kring. Opgave: gerardraven@pkn-amersfoort.nl

zo 30-04 **Emeritaatsdienst ds. Marijke van de Pol**

Op zondag 30 april zal er op verzoek van de Algemene Kerkenraad, met instemming van de kerkenraad van de wijkgemeente, 's middags in De Hoeksteen ruimte geboden worden aan een extra kerkdienst. In die dienst zullen we ds. Marijke van de Pol ontheffen van de bijzondere opdracht tot het verlenen van pastorale zorg in het ziekenhuis. Na half april zal zij niet meer aan het werk zijn als geestelijk verzorger in MeanderMC, omdat ze ervoor gekozen heeft met vervroegd pensioen te gaan. En daarmee komt er dus ook einde aan het kunnen vervullen van die opdracht. Die opdracht werd haar in 1996 toevertrouwd, kort nadat ze als predikant/ geestelijk verzorger benoemd was bij de pastorale dienst van (toen nog) Ziekenhuis Eemland. Dit gebeurde toen ook in een dienst, namens de Algemene Kerkenraad, in De Hoeksteen. De dienst begint 's middags om 14.30. Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting.

Inzamelactie voor onze Oekraïense medebewoners

Onze Oekraïense bewoners van de locatie Plotterweg en Zonnehof gaan zeer binnenkort, in twee fasen, verhuizen naar een nieuwe locatie. Op de de nieuwe locatie komt op iedere afdeling een eigen keuken zodat mensen zelf kunnen koken. De diaconie van de Joriskerk wil hen verwelkomen.

In overleg met de coördinatoren van beide locaties en de mensen zelf, is er een verlanglijstje ontstaan van kleine huisraadspullen, deze spullen worden feestelijk en als pakket aan ieder persoon/gezin overhandigd. Inzet van andere kerken is welkom om 100 welkomstpakketten te overhandigen.

Zou u ook iets uit de onderstaande wensenlijst willen doneren? Graag nieuw of zeer netjes tweedehands aanleveren

4 Borden (niet breekbaar)
Kunststof drinkbeker
Setjes bestek (4 van elk)
Setje met theedoek/handdoek/vaatdoek

Paasattenties in de vorm van eitjes, noten en/of douchegel (dames)

Ook donaties zijn welkom, hiermee worden de laatste nog missende benodigdheden gekocht. Deze bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL02SNSB0951474480 t.n.v. Wijkdiaconie St. Joriskerk onder vermelding van "Oekraïne".

U kunt de spullen in De Bron afgeven op zondag 2 of 9 April .

Heeft u nog vragen dan kan u terecht bij de diakenen of diaconie@debronamersfoort.nl

Kaartenproject

Het is weer bijna pasen. Er staat inmiddels in de standaard in de hal weer een leuk assortiment met kaarten. De opbrengst is nog steeds voor het kindersospice in Barneveld. Vriendelijke groet, Anja Kramer

De Open Kerk

De Bron is elke vrijdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur open voor een kopje koffie/thee en een praatje. Het is gewoon gezellig om zomaar even binnen te lopen en elkaar te ontmoeten. U kunt als u wilt een kaarsje aansteken en een voorbede opgeven voor in de dienst van zondagmorgen. Weet u van harte welkom. Uw gastvrouwen zijn Annie, Hendrikje, Hennie, Jetty, Lenie en Zieny.

Activiteiten dit kerkelijk seizoen

Alle Amersfoortse activiteiten rondom kerk, geloof en levens-beschouwing zijn weer te vinden op <https://zindex033.nl/>

Collecten 2 april

U kunt uw gaven voor de collectedoelen in de kerk geven, contant geld of collectebonnen. Bij de uitgang van de kerkzaal aan de linkerzijde (bij het raam) staat een rek waarin drie collectezakken hangen. Er staat bij elke collectezak voor welke collecte het is, eerste, tweede en jeugdwerk. Of overmaken

naar rekeningnummer **NL72 SNSB 0937 0141 09 t.n.v. Diaconie Protestantse**

Gemeente Amersfoort (onder vermelding van het collectedoel en de wijk waar u ingeschreven staat) waarop u geld kunt overmaken voor de collectedoelendeinden. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

1: Straatpastoraat/Daklozen

2: Kosten predikantsplaatsen

3: Jeugdwerk De Bron



Straatpastoraat: Niemand is op straat geboren. Niemand heeft als kind de droom later op straat te gaan leven. Het overkomt je. Een mens is kwetsbaar. Als er veel misgaat in je leven, kan het gebeuren dat je dakloos wordt. Of je hebt nog wel een plek om te slapen, maar geen thuis. De straatpastor (in Amersfoort zijn dit Bernadette van Dijk en Cis de Hoop) maakt contact met mensen voor wie de straat hun thuis is. Ze wint hun vertrouwen en zoekt met hen naar een zin in hun chaotische of zelfs lege leven. De straatpastor organiseert vieringen, bezoekt, bidt en bemiddelt En ook bij het einde laat de straatpastor de dakloze niet in de steek, maar helpt mee aan een eervolle begrafenis.

ds R.G. van der Zwan, ☎ 475 5158 mail: reinvanderzwan@debronamersfoort.nl

coördinator pastoraal team, Annelies van Beek (06 8231 3242 anneliesvanbeek@debronamersfoort.nl)

Kopij voor de Nieuwsbrief vrijdag vóór 12 uur naar nieuwsbrief@debronamersfoort.nl Nieuwsbrieven zijn ook te lezen op www.debronamersfoort.nl. Wilt u de Nieuwsbrief digitaal op vrijdag ontvangen meldt u zich dan aan op het adres van de redactie. Banknummers wijkkas NL05 INGB 000 5040 729, tnv De Bron en diaconie NL52 RABO 038 2259 726 t.n.v. Diaconie wijkgemeente De Bron. Informatie huur gebouw: koster@debronamersfoort.nl